

IN DEZE MAANDBRIEF...

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Algemeen | - Voortgangsgesprekken |
| - Terugblik Kinderboekenweek | - Batterijen-battle |
| - Teamontwikkeling | - Even voorstellen |
| - Impressie informatie-uurtje | - In het zonnetje... |
| Levelwerk/Digitale Topschool | - Nieuwe leerlingen op IKC Prins Claus |
| - School-in-Kerkdienst | - Jarig in november! |
| - Vooruitblik Techniekdagen | - Agenda november 2023 |
| - Week van de mediawijsheid | |

Algemeen



Het eerste kwartaal van schooljaar 2023-2024 zit er alweer op. We gaan de gezellige maanden van de herfst en winter in. Voor de herfstvakantie hebben we de Kinderboekenweek afgesloten met een boekenmarkt onder ons motto 'Heel Claus Leest'. We hopen dat u het leesplezier blijft stimuleren, o.a. door veel voor te lezen aan uw kind. Wat is er nou gezelliger dan met je papa of mama op de bank onder een dekentje naar een spannend boek te luisteren.

De komende maanden gaan we met elkaar genieten

van de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest en daarna de Kerstviering. Juist in de Kersttijd mogen we stil staan bij de Vrede van God. Want af en toe kan het ons benauwen wat er in de wereld gaande is. We kunnen dan niet anders dan stil vallen en bidden om troost en kracht voor allen die te maken hebben met armoede en onrecht.

November staat in het teken van de voortgangsgesprekken. De kinderen van groep 2 krijgen vooraf hun KIIK-rapport mee. Vanaf 13 november kunt u inschrijven voor deze 10-minutengesprekken via Parro. We wensen u allen goede gesprekken toe waarin wij als school en u als ouders/verzorgers samen mogen optrekken in het belang van een fijne ontwikkeling van de 'Claus kinderen'.

Hartelijke groeten,

Zerne Gerardus en Helgamarie van der Welle

Directie IKC Prins Claus

Terugblik Kinderboekenweek

'Heel Claus Leest!' was weer zichtbaar in de hele school. We openen het kinderboekenfeest met grote verhuisdozen op het plein, want bij verhuizen, mogen de boeken niet vergeten worden! Het was genieten om in de klassen de voorlezende opa's, oma's, vaders, moeders en andere betrokkenen bezig te zien. Het was op vrijdag een drukte van belang in de schoolbieb, want de kinderen mochten met hun ouders, verzorgers ook nog een boek uitzoeken voor thuis. Het belang van lezen is hiermee weer





onderstreept. Mocht u nog een gelezen biebboek thuis hebben, dan kunt u deze bij de leerkracht van uw kind inleveren. Natuurlijk stopt het uitlenen niet na de Kinderboekenweek. We zijn blij met de vrijwilligers die een aantal dagen per week in de schoolbieb aanwezig zijn om kinderen te helpen met het kiezen van een geschikt biebboek. Er mag zowel een boek voor de klas, als voor thuis geleend worden. Op woensdag sloten we de Kinderboekenweek af met een kledjesmarkt. Het was er uitstekend weer voor en al gauw lag het plein vol met kledjes. Er zijn heel wat boeken die middag van eigenaar veranderd. Hierbij willen we ook de ouderraad bedanken voor het verzorgen van de koekjes en limonade.

Teamontwikkeling

Terwijl de herfstvakantie voor de kinderen iets eerder begon, is het voltallige schoolteam van de Claus afgereisd naar Lunteren voor de team-2-daagse. We kunnen terugkijken op zeer geslaagde studie- en ontspanningsmomenten. Het was waardevol om op deze manier de tijd te hebben om



door te spreken wat het onderwijs zo waardevol maakt en hoe we hier nog beter in willen worden. We konden werken aan het uitbreiden van onze kennis en vaardigheden op het gebied van begeleiding op gedrag en op digitale geletterdheid. Ook hebben we gesproken over het samen verder ontwikkelen van een inspirerende leeromgeving waarbij we als team voort mogen bouwen op elkaars successen en elkaar daarin

mogen complimenteren. Zo vormen we een sterk team waarbij met en van elkaar leren vanzelfsprekend is. In de avond was er tijd voor ontspanning, waarvan we genoten hebben en wat ook heeft bijgedragen aan teambuilding.

Niet alleen voor de herfstvakantie hebben we met elkaar gestudeerd, maar ook op vrijdag 27 oktober. Renée van Eijk heeft ons die dag meegenomen in de verschillende EDI-technieken en lesfasen. Daarmee gaan we de komende maanden weer verder in de klassen. We zijn trots op het team wat zoveel betrokkenheid en inzet laat zien!



Impressie informatie-uurtje Levelwerk/Digitale Topschool



Op woensdag 25 oktober was er in de aula een informatie-uur rond de inzet van Levelwerk en Digitale Topschool. Via deze materialen bieden we verdiepend onderwijs aan de meer- en hoogbegaafde leerlingen op de Claus. De ouders, verzorgers van kinderen die werken met deze materialen kregen van juf Thamar en juf Saskia uitleg over de uitgangspunten en werkwijze van de verschillende materialen. Het is fijn om samen

met de ouders te zoeken naar hoe alle kinderen op school voldoende tot leren komen. Bij het ene kind is hiervoor de basisstof voldoende om te leren en succeservaringen op te doen.



Bij het andere kind is het nodig om opzoek te gaan hoe het kind daadwerkelijk tot leren-leren komt en leert door te zetten, wanneer het niet in één keer lukt. Via de materialen van Levelwerk en Digitale Topschool en met de begeleiding van juf Saskia geven we hier op de Claus vorm aan.

School in Kerkdienst

Dinsdag 31 oktober was de School in Kerkdienst met als thema 'Helden, wie is jouw held?'. Vooraf is dominee Els op school in de verschillende klassen al in gesprek gegaan over het thema. Ook is er een officieel moment geweest met de leerlingenraad. Zij mochten namelijk de Paaskaars onthullen. Deze kaars is de oude kaars uit de kerk en deze mogen wij gebruiken bij onze vieringen op school.



In de kerk heeft dominee Els het Bijbelverhaal vertelt van de held Gideon. Kinderen hebben dit verhaal ondersteund met een toneelstukje. Zo konden we het verhaal niet alleen horen, maar ook zien! Wie is voor jou een held, kan je ook zelf een held zijn? Hier zijn verschillende kinderen over in gesprek geweest met de dominee. Ook zijn er gedichten voorgedragen en hebben we gezongen met elkaar. Aan het eind van deze mooie dienst gaf dominee Els ons de zegen:

*Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang*



Vooruitblik techniekdagen



U heeft het misschien al in Parro gezien, er zijn weer techniekdagen. Donderdag en vrijdag 9 en 10 november zijn de techniekmomenten van dit schooljaar. Het thema van deze dagen is Techniek en Technologie. Het is fijn dat we hiervoor ook weer een beroep kunnen doen op alle hulpouders, opa's, oma's en andere vrijwilligers. Zo kunnen we de kinderen kennis laten maken met de techniek en hoe deze in de wereld om ons heen ingezet wordt.

Week van de Mediawijsheid

Techniek en Technologie is overal om ons heen. Het brengt ons mooie dingen als robotica en allerlei software ter verbetering van technische processen. Zo zijn we ook blij met allerlei apps die de communicatie overal ter wereld mogelijk maken. Maar daar kleven ook gevaren aan. In de Week van de Mediawijsheid besteden we extra aandacht aan het gebruik van sociale media. Het thema is dit jaar **#hierniet**. Hoe gaan we om met berichten waarvan we schrikken? We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar er zijn grenzen hoe we dit communiceren. Kwetsende opmerkingen, ongepaste humor en misleidende appjes maken de online wereld onveilig. Hoe maken we onze



kinderen hiervoor weerbaar en leren we ze grenzen te stellen zodat ze via social media hun mening durven en kunnen uiten op een respectvolle manier.

Voortgangsgesprekken



In de week van 20 november zullen de voortgangsgesprekken plaatsvinden. De inschrijvingen zullen hiervoor weer via Parro verlopen. Op maandag 13 november start de inschrijving en deze loopt tot donderdag 16 november. Deze gesprekken zijn een goed moment om samen te kijken naar de groei van schoolse kennis en vaardigheden tot nu toe. Ook is het fijn om te kijken hoe de school samen met de ouders, verzorgers en het kind afsprekt wat er mogelijk is om de groei blijvend te stimuleren. Omdat we als school het belangrijk vinden dat kinderen zoveel mogelijk zelf inzicht krijgen in hun ontwikkeltraject, vinden we het fijn wanneer de kinderen vanaf groep 5 ook aanschuiven bij

hun eigen voortgangsgesprek. Op deze manier leert het kind eigenaarschap te nemen voor datgene wat goed gaat en waar het kind nog extra mee kan oefenen. Het is aan u of u graag wilt dat uw kind erbij aanwezig is, want het is niet verplicht.

Batterijen-battle

U heeft het vast al eens zien staan in ons halletje bij groep 8: de lege batterij-verzameldoos. Dit jaar gaat IKC Prins Claus meedoen met de **Batterijen-battle**. We gaan drie weken lang zo veel mogelijk lege batterijen verzamelen. De inzamelperiode is van **maandag 6 tot en met vrijdag 24 november 2023**. Een gemiddeld gezin in Nederland heeft al gauw 150 batterijen, dus zoeken loont zeker. Speur gewoon in en om het huis naar lege batterijen in oude apparaten en stoffige laatjes! In die weken krijgen we extra inzamelvaten op school zodat er heel wat in kan. Wie weet zijn wij dan de school met gemiddeld het hoogste aantal kilo lege batterijen per leerling. En het is natuurlijk goed voor het milieu.

Wat zijn de spelregels?

- Verzamel in en om het eigen huis zo veel mogelijk lege batterijen
- Haal geen lege batterijen op die al zijn ingeleverd bij winkels, bedrijven of milieustraten
- Plak de plus- en minpool van knoopcellen en 9 Volt-batterijen af met tape of plakband
- Doe kapotte, verroeste of lekkende batterijen in een plastic zakje of vershouldfolie
- Lever de lege batterijen in op school, in het speciale inzamelvat van Stibat

Even voorstellen

In de maandbrief van oktober hebben we al een aantal nieuwe collega's aan u voorgesteld welke we benoemd hebben om onze (verborgen) vacatures te vervullen. We zijn ondertussen nog steeds verder gegaan met werven en we kunnen u vertellen dat we per 1 december nog een nieuwe leraarondersteuner kunnen benoemen. Hieronder stelt ze zich aan u voor.

Beste ouders/verzorgers,

Mijn naam is Evelien Huizing, 32 jaar oud. Ik woon samen met mijn partner en kat in Moerkapelle. Vanaf vrijdag 1 december kom ik 4 dagen in de week als Leraarondersteuner op IKC Prins Claus werken. Mijn taken zijn onder andere zelfstandig lesgeven, ondersteunen van de leerkrachten, vervanging in de klas en overige schooltaken. Afgelopen jaren heb ik al veel ervaring opgedaan als Pedagogisch Medewerker in de Kinderopvang, in de BSO, als gastouder aan huis en als Leraarondersteuner op een Jenaplan basisschool. Ik ben ambitieus en wil me blijvend ontwikkelen. Daarom volg ik twee avonden in de week de opleiding LevelUp op de Thomas More Hogeschool. Mijn hobby's zijn sporten, films/series kijken en op stap met mijn partner, familie of vriendinnen. Ik kijk er naar uit om bij het IKC Prins Claus te komen werken!

Met vriendelijke groet, Juf Evelien



In het zonnetje

In de maandbrief willen we iedere keer één of twee groepen in het zonnetje zetten. De groep 1/2B en groep 4B zijn deze maandbrief aan de beurt.



Hallo! Wij zijn de kanjers van groep 1-2 B. Wij zijn dit schooljaar begonnen met het thema Elmer.

Elmer is een olifant. Geen grijze . . . maar een kleurenolifant! Een vrolijk thema waarin kleuren centraal staan. Omdat we ondertussen in de herfst beland zijn, leek het ons wel leuk om juist ons kleurige thema met iedereen te delen in deze maandbrief.

We hebben alle kleuren geleerd, in het Nederlands maar ook in het Engels. We weten ook hoe we kleuren kunnen mengen tot nieuwe kleuren. Het was een kleurenfeestje in onze klas. De muur hing vol met vrolijk geleerde werkjes. In het verhaal van Elmer gaat het, naast kleuren ook over verschillen en overeenkomsten.

Olifanten die dik zijn of juist dun, lang of kort, jong of oud. Niet iedereen is hetzelfde. We zijn allemaal uniek. Dit was dan ook voor de kinderen goed te combineren met de gouden weken, waarin we elkaar beter leren kennen. Want ook in onze klas is niemand hetzelfde. Straks, als er weer nieuwe kinderen bijkomen, kunnen we deze ook weer warm verwelkomen en vertellen dat wij kanjers zijn en elkaar graag willen helpen. Zo blijven we elkaar vertellen wie we zijn, wat we leuk vinden en wat onze talenten zijn.

We hebben ook onze juffen beter leren kennen. Juf Serena is na de vakantie gelukkig weer terug gekomen van haar zwangerschapsverlof en we hebben juf Jolanda van der Schaaf erbij gekregen.

We hebben groepsregels gemaakt met elkaar en veel groepsvormende activiteiten gedaan. Dit blijven we doen, omdat we op deze manier goed kunnen blijven samenspelen en -werken. Zo



hebben we ook stil gestaan bij hoe we te werk gaan als we willen plakken, hoeveel kinderen er in de bouwhoek mogen en wat we moeten doen als we naar de wc moeten? Voor sommige kinderen is alles helemaal nieuw, zij moeten alles nog leren. Maar gelukkig zijn er heel veel kinderen die nog goed weten hoe alles gaat op school, wij helpen elkaar.

Het thema Elmer is inmiddels weer afgesloten en ook hebben we met de Kinderboekenweek het 'Bij mij thuis' uitgewerkt. Waar we veel aandacht hebben besteed aan het plezier van lezen, voorlezen, luisteren en kijken naar boeken. We konden dit weer samen laten gaan met het vertellen over onszelf (ik) wie ben ik, waar woon ik en met wie woon ik daar; mijn familie.

We hebben een mooi een leerzame periode gehad van de zomer- tot de herfstvakantie. Dat beloofd wat voor de rest van het schooljaar.

Groetjes de kanjers van groep 1-2 B.

Graag geven wij u een inkijkje in **groep 4B**. Op dinsdag 24 oktober kregen wij een workshop van het CKC; 'dans je schilderij'. We hebben geleerd hoe je een schilderij kan uitbeelden door middel van dans, muziek en expressie.

In kleine groepjes gingen we aan de slag en mochten we dit uiteindelijk laten zien aan elkaar. Het was leuk om te zien hoe



inventief en creatief de kinderen zijn. Zo werd er bijvoorbeeld een kampvuur uitgebeeld en zelfs een autorace. Als afsluiting deden we het museumspel. Als de bewaker kwam moesten we zo stil staan als een standbeeld, om daarna weer een ander standbeeld uit te beelden. De kinderen waren zo enthousiast dat we dit spel natuurlijk ook nog een aantal keer in de klas moesten spelen.



Nieuwe leerlingen op IKC Prins Claus

In de maand november starten de volgende leerlingen bij ons op school: Pim, Levi, Mason, Malea en Marly.

We heten ze allemaal van harte welkom op school en wensen ze een fijne tijd bij ons!



Jarig in november!

1	Benyamin	1/2 C
1	Brentley	5/6 B
1	Senne	5 A
2	Pim	1/2 C
4	Adam	3 B
9	Danique	4 B
10	Levi	1/2 A
12	Mason	1/2 C
13	Liv	1/2 A
16	Malea	1/2 C
16	Elias	1/2 B
17	Yasmina	3 A
17	Naomi	1/2 A
18	Lucas	5 A
20	Romée	1/2 A
20	Julie	3 A
21	Tanem	6 A
21	Yaman	3 A
24	Aimée	6 A
27	Marly	1/2 A
27	Roos	7 A
28	Lieuwe	3 A
28	Zoë	1/2 A
28	Améline	4 A
28	Sophie	5/6 B
30	Charlie	1/2 C
30	Isabel	4 B
30	Babet	1/2 A

Agenda november 2023

9 - 10 november	Techniekdagen
13 november	Start inschrijving voortgangsgesprekken
17 november	Kijkrapport groep 2 mee
13-17 november	Week van de Mediawijsheid
15 november	Kom in de klas
20 – 24 november	Week van de voortgangsgesprekken
27 november	Claus 'Got Talent
5 december	Sinterklaasfeest (kinderen om 12.30 uur vrij)



Protestantse Wijkgemeente
Oude Kerk Zoetermeer



H. Nicolaasparochie
Zoetermeer

Persbericht

Lampionnenoptocht Sint Maarten in Zoetermeer

Zaterdag 11 november is dé dag om met lampionnen en liedjes in het Dorp van Zoetermeer Sint Maarten te vieren.

30 oktober 2023

In Zoetermeer bestaat een goede traditie om op de feestdag van Sint Maarten met lampionnen langs de deuren te gaan en een liedje te zingen. Dit jaar voor het eerst georganiseerd in een samenwerking van de Oude Kerk, Nicolaasparochie en enkele winkeliers in de Dorpsstraat. Alle kinderen zijn van harte welkom. Iedereen mag een eigen lampion meenemen.

Zaterdag 11 november vieren we samen het feest van Sint Maarten. Maarten werd lang geleden geboren in Hongarije. Hij werd door de keizer tot ridder geslagen. Wat er daarna op een koude dag gebeurde heeft hem beroemd gemaakt.

Alle kinderen en volwassenen zijn welkom om 16:30 uur in de Nicolaaskerk, Dorpsstraat 24. Eerst worden liedjes gezongen en daarna wordt het verhaal van Sint Maarten beeldend verteld. Aansluitend gaan we samen om 17:00 uur zingend met onze lampionnen in optocht een rondje langs winkels en huizen in en om de Dorpsstraat.

Bewoners kunnen met een verlichte lampion, lantaarn of windlicht bij de voordeur de kinderen uitnodigen voor een kleine traktatie, in ruil voor een liedje.

De lampionnenoptocht eindigt bij de Oude Kerk, waar iedereen wordt getrakteerd op een beker warme chocolademelk. Deelname is gratis.

In navolging van het goede werk van Sint Maarten zal er ook een inzameling plaats vinden voor de Voedselbank Zoetermeer. Houdbare levensmiddelen kunnen worden meegenomen naar het inzamelingspunt van de Nicolaaskerk.

Voor de redactie:

Voor eventuele vragen: gelieve contact op te nemen met Ronald van Berkel, Nicolaasparochie, rvb@hnpz.nl of Marieke van der Giessen, Oude Kerk, pr@oudekerkgemeente.nl

Foto: Oude Kerk Nicolaaskerk Lampionnenoptocht

